



De twee reizen naar Pruisen

Tweemaal reist jonker Jan naar Pruisen, in 1363 en in 1368. Tijdens de eerste reis wordt hij tot ridder geslagen en daarmee is hij nu Ridder van de Duitse Orde. Wat jonker Jan en zijn gevolg precies hebben uitgevoerd tijdens de eerste reis wordt niet helemaal duidelijk, maar wel is goed te zien wat er nodig is voor zo'n lange reis en hoe die reis is verlopen. Aan de hoeveelheden eten en drinken onderweg is wel te zien dat de reizigers het naar hun zin hebben gehad. De ridders die meegaan, krijgen bovendien goed betaald. Op de terugweg wordt nog even zo veel wijn ingeslagen in Keulen, dat er een aparte boot moet worden gekocht om het allemaal naar Schoonhoven te vervoeren.

